

De week van de burgemeester



Hittegolf, al een paar dagen, maar in het gemeentehuis is het heerlijk koel. Enkele keren per week probeer ik op kantoor te zijn, voor de noodzakelijke handtekeningen en om even dag te zeggen tegen de medewerkers die er ook zijn. Maar heel veel van hen zijn thuis aan het werk, als ze al terug zijn van vakantie. En ik kan me voorstellen dat sommigen het overmatig warm hebben op hun thuis-werkplek. Sneu dat in het gemeen-

tehuis goede voorzieningen zijn, zoals airco en goede beeldschermen, en dat we er voor de algehele gezondheid geen gebruik van mogen maken. Dat geldt momenteel voor veel bedrijven.

Activiteiten in de buitenlucht kunnen doorgaan als we op gepaste afstand blijven. Dat is fijn, want daardoor kunnen er dingen plaatsvinden waar mensen blij van worden. Zo was ik bij de onthulling van het bord, dat aangeeft waar vroeger ons vliegveld in Malden was. Officieel Airstrip B91. De Engelse militaire luchtmacht heeft daar in korte tijd een grote landingsbaan neergelegd. De baan was belangrijk tijdens de laatste gevechten van de Tweede Wereldoorlog. Dertien woningen moesten er voor wijken en de molen werd ontdaan van de wieken. Er was ook belangstelling vanuit Engeland voor de onthulling van deze Airstrip, die in de nadagen van de oorlog veel betekend heeft maar nu bijna vergeten was.

Mooi tijdens de onthulling waren de verhalen van de mensen die in die tijd nog kinderen waren en de oorlog en dus ook de bouw van de Airstrip als leuk-spannend beleefden. Zich niet bewust van enig gevaar, maar volop genietend van meedoen op grote graafmachines of in cockpits. Dankzij twee initiatiefnemers staat er nu een bord met de gegevens, zoals een tekening van de baan en de toegangspas van een bewoonster. De geschiedenis is vastgelegd door ook al weer zo iemand die vrijwillig jarenlang de zaak heeft uitgezocht. Geweldig toch! Er loopt ook een wandeling langs: Ommetje de Kop van Malden. Mooi wat al die mensen samen weer tot stand hebben gebracht.

In Nederasselt mocht ik bij de onthulling van een straatnaambord zijn. Van Jan Heurkens, die vanwege verzetsactiviteiten in de oorlog werd doodgeschoten. Heel bijzonder; er was een orkest, heel veel mensen op gepaste afstand en veel emotie. De tijd van toen kwam weer terug, onder andere in het verhaal van de zoon van een toenmalige onderduiker die de oorlog had overleefd. Ook hier weer tot stand gekomen door iemand die hier heel veel tijd en energie in gestopt heeft om het voor elkaar te krijgen. En wat mooi om zo'n gemeenschap dat dan met elkaar te zien doen.

Tot slot mocht ik namens de winkeliers van Malden nog lekkere dingen uitreiken in het kader van de wensboom-actie. Niet heel gemakkelijk om op afstand appeltaart te overhandigen maar we hebben ons best gedaan, al is dat op de foto's wat minder goed te zien. De actie kon slagen omdat mensen er aardigheid in hadden anderen te bedanken. Dat zouden we vaker moeten doen.

Marriët Mittendorff